

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

# «ΨΗΛΑΦΙ»

ΡΙΖΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

- 1) Που δε να βρεί στον Ομαδό
  - 2) Ο κύριος έπηασε τη γη
  - 3) Ήλιε που βγαίνεις το ταχύ
  - 4) Ομορφονιός γυχομαχεί
  - 5) Θεοδωρομανώλης
  - 6) Τέσσερις ειν' οι γι' αδερφοί
  - 7) Σ' εκκλήσιδάκι ολόχρυσο
  - 8) Ο Κωσταντής στη φουδακή
  - 9) Μάνα λούζε με
  - 10) Βασιλειοπούδα αρμάτωσε
- Στίχοι - Μουσική: Παραδοσιακοί

Αποκλειστική διάθεση Πολιτιστικός Σύλλογος των  
Απανταχού Ανατολικολιγνιωτών το "Ψηλάφι"

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

# «ΨΗΛΑΦΙ»

ΡΙΖΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ





## 1. ΠΟΥ ΘΕ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟΝ ΟΜΑΛΟ

Που θε να βγεί στον Ομαλό ναν' αναγυρισμένος,  
λακκιώτη ας κάμει σύντεκνο  
και σφακιανό κουμπάρο κι Αγερηνιώτη αδερφοχτό,  
πανηχωρήτη φίλο τότες να βγεί στον Ομαλό.

(Τραγουδιέται όπως ....Ποτε θα κάμει ξαστεριά)  
Τραγούδησε ο Μαρκαντωνάκης Ευτύχιος



## 2. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΗ ΓΗ



Ο Κύριος έπλασε τη γη και στόλισε τον κόσμο,  
μονάχα τρία πράματα εξέχασε να κάμει,  
γεφύρια εις τή θάλασσα και γυρισμό απ' τον άδη  
και σκάλες για τον ουρανό.

Φαινεται να περνά καλά άνθρωπος σαν ποθάνει  
για δεν εγάηρε κιανείς παράπωνα να κάμει.

(Τραγουδιέται όπως ....Ο Διγενής ψυχομαχεί)  
Τραγούδησε ο Πετράκης Θεοχάρης



## 3. ΗΛΙΕ, ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΤΟ ΤΑΧΥ



Ηλιε, που βγαίνεις το ταχύ και βασιλεύεις βράδυ,  
ήλιε, κι αν πας στον τόπο μου και δεις τα γονικά μου  
χαιρέτα μου τη μάνα μου και τα γλυκά μ' αδέρφια,  
κι άντρας απού μου πήρανε εβγήκε βερεμιάρης,  
φωμί του δίνω δε το τρω, κρασί και δεν το πίνει,  
στρώνω του τρία στρώματα.

(Τραγουδιέται όπως ....Πέρα στη πέρα γειτονιά)  
Τραγούδησε ο Περράκης Διομήδης

#### 4. ΟΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΨΥΧΟΜΑΧΕΙ

Ομορφονιός ψυχομαχεί σσι πικρολιάς τη ρίζα,  
θεριά τον τριγυρίζανε να φάνε το κορμί ντου  
και με τα χέρια τα΄διωχνε και με το στόμα emίλειε,  
μέτε θεριά στον τόπο σας.

Δεν τα διπλώνω τα φτερά όσοι καημοί κι αν ρθούνε  
και μες στη χιονοθύελλα οι αετοί πετούνε

(Τραγουδιέται όπως ....Τη συντροφιά σας χαίρομαι)  
Τραγούδησε ο Πενταράκης Ευτύχιος

#### 5. ΘΟΔΩΡΟΜΑΝΟΛΗΣ

Ζιμπούλι ζιμπουλάκι μου κατάμλαβο ζιμπούλι,  
αφρουγκαστείτε να σας πω λυπητερό τραγούδι,  
τραγούδι να το μάθετε τραγούδι να το λέτε,  
κι όσοι κι αν είστε χριστιανοί να κάθεστε να κλαίτε,  
για το Μανόλη θα σας πω το Θοδωρομανόλη,  
που σκότωσε το Βέργερη μέσα στ' Απανηχώρι,  
σα θέλετε να μάθετε τη πράξες του Βεργέρη,  
ήτανε σκύλος και φονιάς π'άλλο δεν είχε ταίρι  
μέρα και νύχτα τη ρωμιούς ούλους εζύγωνε τζι,  
κι έπιανε και τσι χριστιανές και ξεμασκάρωνε τζι,  
έκανε κι άλλα πράματα πολλά κακά μεγάλα  
τα σέρνανε οι χριστιανοί ήταν μεγάλο πράμα.

Σαν είναι ο άντρας δυνατός και κόβει το σπαθί του  
είναι πολλοί οι φίλοι του και λίγοι οι εχθροί του

(Ρήμα)  
Τραγούδησε ο Μαρκαντωνάκης Ευτύχιος



## 6. ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΙΝ'ΟΙ ΓΙ'ΑΔΕΡΦΟΙ

---

Τέσσερις ειν'οι γι'αδερφοί κι οι τέσσερις πλανάτοι,  
κι τέσσερις πλανόματοι, καλά κοπελιάρικια  
ο'γεις απού τσι τέσσερις εβγήκε χαροκόπος  
κι αγάπα το γλυκό κρασί, τα ξέξασπρα κοράσια.

Ο μερακλής ο άνθρωπος πάντοτε ξεχωρίζει  
τα βάσαν του τα ξεχνά και τη ζωή γλεντίζει.

(Τραγουδιέται όπως ....προβάλετε, φωνιάξετε)  
Τραγούδησε ο Πενταράκης Ιωσήφ



## 7. ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΔΑΚΙ ΟΛΟΧΡΟΥΣΟ

---

Σ'εκκλησιδάκι ολόχρουσο μολυβοσκεπασμένο,  
εκειά με βάλαν κι έμνωξα άδικα το καημένο  
κι απού τον όρκο το βαρύ  
απού'δωκε το ξένο εγείραν τα κονίσματα.

(Τραγουδιέται όπως ....Αυγερινός θα να γενώ)  
Τραγούδησε ο Ανδρουλάκης Αναστάσιος



## 8. Ο ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

---

Ο Κωσαταντής στη φυλακή, πουλάκι κανακίζει,  
δεν είχε ο βαριόμοιρος φαΐ να το ταΐζει,  
το μπράτσο ντου φλογοτομά, το αίμα ντου του δούδει  
φάε και συ καλό πουλί.

(Ιδιόμελο)  
Τραγούδησε ο Πενταράκης Ιωσήφ



## 9. ΜΑΝΑ ΛΟΥΓΕ ΜΕ

---

Μάνα λούγε με, μάνα μου χτένιζέ με,  
μάνα στο σκολειό, μάνα μου μη με μπέμπεις  
κι άρχοντες περνούν πεζοί και καβαλάροι,  
μα ένας νιος καλός, καλός και διωματάρης.

Σε ποια μεριά του κήπου μου.  
Βιόλα μου να σε βάλω  
για να γροικώ τη μυρωδιά  
απ'όπου κι' αν προβάλω

(Τραγουδιέται όπως .... Τρέχουν τα νερά)  
Τραγούδησε ο Περράκης Διομήδης

## 10. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΑΡΜΑΤΩΣΕ

Βασιλοπούλα αρμάτωσε ολόχρουση φρεγάδα,  
και βάνει ναύτες εκατό όμορφα παλικάρια  
και ναυτοπούλες εκατό απάρθENA κοράσια.

Το Σέλινο το όμορφο  
πρέπει να τ' αγαπούμε  
εκείά πρωτόπιαμε νερό  
και μάθαμε να ζούμε

(Τραγούδι της στρατας)  
Τραγούδησε ο Ανδρουλάκης Αναστάσιος

## ΟΜΑΔΑ ΡΙΖΙΤΙΚΟΥ

Ανδρουλάκης Αναστάσιος  
Γριφάκης Νικόλαος  
Κασσελάκης Στυλιανός  
Κομπισάκης Ιωάννης  
Μαδιουδάκης Στυλιανός  
Μαρκαντωνάκης Ευτύχιος  
Μαρκετάκης Ευστράτιος  
Μαρματάκης Ιωάννης  
Μελάκης Ευτύχιος  
Πενταράκης Ευτύχιος  
Πενταράκης Ιωσήφ  
Πενταράκης Κων/νος  
Πεντάρης Θεοχάρης  
Περράκης Διομήδης  
Πετράκης Θεοχάρης  
Πρωτοπαπαδάκης Εμμανουήλ  
Τζανουδάκης Βασίλειος  
Φιωτοδημητράκης Ευτύχιος  
Φιωτοδημητράκης Νικόλαος  
Χατζηγρηγοράκης Σπυρίδων



Θα ήταν μεγάλη παράληψη να  
μην ευχαριστήσουμε:  
το studio ΑΛΦΑ του Γιάννη Ζαμπουλάκη  
για την ηχογράφιση του cd,  
τον Φάνη Μανουσάκη για τις υπέροχες  
φωτογραφίες, το τυπογραφείο  
ΤΕΧΝΟΤΥΠ για τον σχεδιασμό και  
την εκτύπωση και τέλος την δισκογραφική  
εταιρία ΦΑΙΣΤΟΣ και ιδιαίτερα τον  
Αντώνη τον Χατζηδάκη.

παραγωγή ΙΟΥΛΙΟΣ 2010